

# Land Lantbruk & Skogsland

## Veganmat hjälper inte mot okunskap och osaklighet

Publicerad i dag 06:00

Gilla  Tweeta

Återigen har Per-Anders Jande och Katarina Pantic, Svensk mat- och miljöinformation, med starkt eftertryck bevisat sin okunnighet vad gäller svensk mjölkproduktion och dess betydelse för svenska folket. Deras kritiska inställning till mjölken bottnar troligen i att de är veganer och balkongodlare.

Alla människor har rätt att bestämma mönstret för sin egen matkonsumtion men ingen har rätt att, som Jande och Pantic, genom kvasivetenskap försöka pådyvla andra människor deras matvanor. Veganmat sägs vara bra för personer med reumatism och allergier. Däremot tycks det inte hjälpa mot okunskap och osaklighet.

Vi som är sysselsatta inom jord- och skogsbruk och har ansvar för våra levererade produkter och genom skogen tar upp koldioxid många gånger mer än vi släpper ut i andra näringsgrenar blir illa berörda och kränkta av dessa populistiska påhopp vad gäller jordbruksstöd, biobränsle och miljöpåverkan. Biokraften utvecklas ständigt inom lantbruket och vi har många gårdar som är självförsörjande på värme, energi och drivmedel. För att biobränslet ska kunna utvecklas som en nyttighet för hela svenska folket krävs statligt stöd och forskning, som på sikt betalar sig självt.

Forskning från Uppsala universitet, Lunds universitet och University of Washington visar att mjölk är åtta gånger så näringsrikt som havredryck i förhållande till sin klimatpåverkan. Nu vet vi att Jande och Pantic inte accepterar saklig vetenskap utan alltid kommer med egna motargument som de inte låter någon ifrågasätta.

Landsbygdspartiet oberoende Södermanland vill framhålla fem punkter som visar mjölkens betydelse:

- Den är livets krydda.
- Den är vår mest näringsrika dryck. Den är vårt viktigaste livsmedel.
- Den är positiv för hela matkedjan.
- Den utgör grunden för en god folkhälsa.

Vi har respekt för veganernas matkultur med gräsätande men de måste också respektera oss, som inser mjölkens nyttigheter och njuter av den som dryck. Vi låter kossorna omvandla gräset åt oss till denna nyttiga dryck.

Veganerna får gärna äta gräs bara de undviker våra gräsmattor. Vi har nog av vildsvinens härjningar!

Eva von Heideken, Mari Nilsson, P-O Lindgren, Lotta Haglund, Alf Karlman, Landsbygdspartiet oberoende Södermanland

Andra har även läst

LAND

TRAKTORPOWER

Margit lever som en hund  
– fast hon bara är en ko

Häng med till  
gyttjebrottaren!

Över hälften av alla  
skogsmaskiner står stilla

SPONSRAD

Så kan vi minska psykisk  
ohälsa

Tillsammans med kunden  
blir bonden verklig  
maktfaktor

Morötterna skördas utan  
problem trots vinterkylan

SPONSRAD

Fritidsbonden Ingela  
Ljung tog in ankorna i  
duschen

Byggföretagare segrade  
mot Byggnads i Högsta  
Domstolen

Biodlarna vill skärpa  
märkningsreglerna

LAND